



**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ & ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ**

Ταχ.Θυρίδα 51513, Ταχ. Κώδικας 3506 ΛΕΜΕΣΟΣ
Γραφείο ομοσπονδίας: Τηλ.: 25342241, 99642932 Φάξ : 25352210
Παιδικές Κατασκηνώσεις Πλατρών: Τηλ.: 25423133, 25423223
www.osgdel.com - E-mail: omospsygodieklemes@cytanet.com.cy

18 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Αν και πέρασαν ήδη 21 χρόνια που καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Μέρα κατά της κακοποίησης παιδιών η 19η Νοεμβρίου, φέτος νιώθουμε πιο έντονα την ανάγκη να συστήσουμε σε όλους την προσοχή στα παιδιά μας. Ανεξαρτήτως ηλικίας πρέπει να συνεχίσουμε να τα προστατεύουμε από οποια μορφή βίας μπορεί να δεχτούν, είτε αυτή ονομάζεται λεκτική, σωματική, ψυχολογική ή και παραμέληση από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.

Ο καλύτερος τρόπος, φυσικά, για την πρόληψη είναι η ενημέρωση. Πρωτίστως όμως, οι οικογένειες πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, τα επηρεάζει και διαμορφώνει το χαρακτήρα τους. Σαφώς όμως και ρόλο στην πρόληψη της παιδικής κακοποίησης έχει και η ίδια η κοινωνία, η οποία δεν πρέπει να σιωπά, αλλά να μπορεί να αναγνωρίζει και να αναφέρει τα περιστατικά στους κατάλληλους φορείς.

Γι' αυτό και δραττόμαστε της ευκαιρία για να αναφερθούμε έστω και επιγραμματικά στα **Γενικά χαρακτηριστικά ενός κακοποιημένου παιδιού:**

- Δυσκολία στις κοινωνικές επαφές, ανεξαρτήτως ηλικίας
- Φόβος προς τους οικείους του και απροθυμία να επιστρέψει στο σπίτι
- Προσκόλληση σε άγνωστα άτομα
- Εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση
- Έντονο άγχος
- Επιθετικότητα, νεανική παραβατικότητα, επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο

Ως Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού, νιώθουμε έντονα την ανάγκη να διαβεβαιώσουμε ότι θα φροντίζουμε, με την συνεχή επαφή και επικοινωνία που θα έχουμε με όλα τα σχολεία της Πόλης και επαρχίας Λεμεσού, ότι σκοπός μας είναι να διαφυλάξουμε τα παιδιά, αλλά και να μην αγνοούμε τις ενδείξεις.

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Είναι πλέον ο καιρός που πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Συστήνουμε υπομονή και πίστη στις δυνάμεις μας.

Για σκεφτείτε πόσα παιδιά θα είχαν σωθεί, αν όσοι ήξεραν ή τουλάχιστον υποψιαζόντουσαν, είχαν κάνει έστω ένα τηλεφώνημα ...

